

Den första generationen av kakelugnsmakare var Axels far Johan Aron. Pappa sa alltid båda namnen Johan Aron, om sin farfar. Ni kanske har hört honom nämnas vid endast namnet Johan.

Stig som släktforskar har hittat lite fakta om Johan Arons liv i in och utflyttning och husförhörslängder.

Johan Aron Josefsson föddes i Håcksvik väster om Gislaved 1840. Hans far hette Josef Andersson och han får heta Josefsson efter faderns förnamn, som var det vanligaste på den tiden. Innan Johan Aron hinner fylla tre år dör fadern men hans mor Catharina gifter om sig med en man vid namn Anders Svensson. Även Johan Aron byter efternamn men nu blir det inte efter faderns förnamn Anders, utan efternamnet blir Svensson. (Kommentar ev. från Stig.)

Jag tänkte när jag skrev ner detta att i dag är det ingen av oss fast vi är så många, som heter Svensson.

Som femtonåring kom Johan Aron till Hjo för att lära krukmakaryrket hos en kakelugnsmästare Johan Hallberg, Handskagården, Västra roten. Här kan man spåra kakelugnsverkstad flera generationer bakåt.

Pappa Tage säger i en intervju till J-P. någon gång på 50-talet att han inte visste var hans farfar hade lärt sig till mästare, men en mästare var han, berättade Tage.

Antagligen fick han här i Hjo en gedigen utbildning, och även på sin gesällvandring då han vistades bland annat på Tyska maden i Jönköping vid flera tillfällen, där skickliga tyska kakelugnsmakare hade sina verkstäder, men han återvände däremellan tillbaka till Hjo. Jag har hört från museet i Jönköping att dessa tyska kakelugnsmakare skulle varit enormt kunniga yrkesmän. Antagligen for han den långa vägen mellan Jönköping och Hjo det enklaste färd sättet med båt över Vättern.

Jag berättade för faster Ingrid för ett par år sedan att Johan Aron skulle ha varit gift två gånger men det visste hon inget om.

Vid midsommar när han var 25 år gifte han sig med Eva Wallgren, född i Hjo. De bosatte sig på Tyska maden i Jönköping och fick en son, Carl Oskar som föddes 1866. Detta är tio år innan Axels föds. Men mamma Eva dör i lungshot tre månader efter att de fått sonen Carl Oskar. Vid den här tiden bor Johan Arons mor i Jönköping, och vi förmodar att hon var den som fick hjälpa honom med den lille sonen.

Det gick fem år och då flyttade kakelugnsmakargesällen Johan Aron, 31 år till ett tegelbruk vid gården Eskhult, Habo. Sonen är omnämnd vid flyttningen. Samma år, vid midsommartid, gifte han om sig med pigan

Hedda Kristina Johansdotter
från Fivlered.



I torpet, eller som det står i inflyttningslängden, lägenheten Fridhem, föddes först en flicka **Ellen Karolina**, som dog 14 dagar gammal. Därefter kom pojkarna **Anders Wilhelm** och **Axel Viktor**, vår farfar eller morfar.

Där Fridhem låg och där Axel föddes, finns i dag spår efter en byggnad och vi har där hittat glaserade skärvor efter lerkärl. Under tiden på Eskhult övergår

Johan Aron till att kalla sig för *Kakelugnsmakare*.

När Axel var på sitt andra år flyttade Johan Aron efter sex år på Eskhult med sin familj till Ebbarp. Han köpte torpet Sandvik med 8 rutor jord och arrenderade marken. Han uppförde en verkstad och byggde till huset med övervåning och glasveranda.

Faster Karin har berättat att han hade ett stort trädgårdsintresse men att tomten var endast en sandbacke, så han blandade 100 lass lera med sanden och planterade fruktträd.

Efter anteckningar av A-G A. får vi veta att när Axel var i åttaårsåldern blev det en stor brand i Ebbarps by, som då bestod av 6 – 7 gårdar, och alla ladugårdsbyggnader brann ner, utom Nymans. Året därpå 1885 trädde ”laga skifte” i kraft, och byn skingrades. Samma år öppnade i Ebbarp två olika handelsbodar.

Axel hade fått en bror till, **Johan Arvid**, och två systrar **Hilma Katarina** och **Hulda Cecilia**. Det föddes även en lillebror vid namn **Knut Helming** som dog vid två års ålder. Axels halvbror Carl Oskar dog vid 20 år i vattensot. Den äldste brodern Anders Wilhelm som var ett par år äldre än Axel lärde till kakelugnsmakaryrket men flyttade till Nord-Amerika. Johan Arvid blev skräddare och bosatte sig i Göteborg. Hilma flyttade till Hjo och Hulda till Göteborg.